



———— R A D I O P O S T ————
((((((((()))))))))
No. 209 Zaterdag -5 Mei 1945 15 uur.

BEVRIJDINGS NUMMER IIIIIIIIIII

N E D E R L A N D
B E V R I J D I I I I I I

Gisterenavond kwam het ongelooflijke bericht
door, dat de Duitse troepen in Nederland, Noord-
West Duitsland en Denemarken onvoorwaardelijk
hebben gecapituleerd.

Hodemiddag sprak onze Min. Pres. Dr. P.P.
Gerbrandy voor Radio Oranje, ter gelegenheid
van de algehele bevrijding van ons Vaderland.
Hij huldigde de dapperen, die voor deze vrijwor-
ding hun leven gelaten hebben en zij, die in
het ondergrondse verzet hun moedig werk hebben
verricht. Hartelijk werden niet alleen de Brit-
ten, Canad^ezen, Amerikanen en Polen, maar ook
de Russen, Tsjechen en Noeren gedankt.

Radio Oranje deelt mee, dat H.M. de Koningin,
die zoals men weet in bevrijd gebied is, het nieuw
via de radio vernam. Wij spreken hierbij onze

eerbiedige- en innige gelukwensen, met Radio Oranje aan onze geliefde Vorstin uit. Moge Hij weldra in Amsterdam onze sympathiebetuigingen in ontvangst nemen.

-o-o-o-o-o-o-o-

Voor de laatste maal volgen hier nog enige frontberichten: Nazi Duitsland, is nu, zoals Gen. Eisenhower verklaarde volkomen ineen gestort. In Noorwegen probeert Dönitz nog stand te houden. De Amerik. van het 7e leger zijn door de Brenner pas getrokken en hebben zich bij het 5e leger in Italië aangesloten. Berchtesgaden is veroverd. In Berlijn zijn de lijken van Hitler en Goebbels nog niet gevonden. Bij de capitulatie in NW Europa zijn ongev. 1 miljoen man betrokken.

-o-o-o-o-o-o-o-

Den Vaderlandt ghetrouwe bleef ick,
tot in den Doet.

-o-o-o-o-o-o-o-

Op voor de herrijzenis van Nederland !!!
Op voor de bevrijding van Indonesië !!!!
Leve onze bevrijders, de Geallieerden !!
Leve Nederland en zijn Vorstenhuis !!!!!

EEN WOORDJE TOT SLOT VAN DE

REDACTIE

5 MEI 1945, eindelijk dan, na 206 nummers, kan Radiopost met zijn Oranje uitgave voor de dag komen. Nooit hadden we in September, toen de onderneming begon, kunnen denken, dat dit nummer bereikt werd. Maar daar is het dan.!!!

Wex hopen, dat het bij de lezers in de smaak zal vallen en dat U er later, na jaren, nog eens met blijdschap in kunt kijken. Want onze blijdschap kent op 't ogenblik geen grenzen.

Tegelijk met dit laatste nummer zou ik graag alle lezers willen bedanken voor de blijken van belangstelling en de vele vriendelijkheden, van hen ondervonden. Ik hoop van harte, dat ik met mijn bescheiden nieuwsbulletin U van dienst ben geweest, zodat U niet op de vele geruchten hebt hoeven afgaan.

Met de hartelijkste groeten en de beste wensen voor de nieuwe Toekomst, sluiten wij dit Bevrijdingsnummer af, Leve onze bevrijders,