

SAMLADE SKRIFTER (Carl Michael Bellman), Stockholm, 1861

4) **Kyronius**. Den originellaste af denna slägt (enligt sägen härstammande från Kurö i Uppland) var herr Nils Kyronius, hvilken blef prest 1682, derpå huspredikant hos riksrådet Nils Gyllenstjerna, sedermera den förste regementspastor vid adelsfanan, vidare kyrkoherde i Öregrund och sist (1720) i Björklinge församling, hvilket pastorat han dock 1738 afträdde till sin måg. Han afled 1743, åttiätt år gammal. I sin ungdom läser han ha varit en äkta muntergök, men fick under mannaåren ett retligt lynne och hade af sin frispråkighet flera ledsamheter. Emellertid gick det gladt och gästfritt till i hans hus. Fredrik I vistades under sina jagtfärder ofta hos kyrkoherde Kyronius i Björklinge prestgård och drack öl ur hans stora silfverpokal, hvarom sägner ännu äro gängse der i bygden. Vid den stora eldsvådan på Stockholms slott var Kyronius nära att bli innebränd under sitt försök att rädda kyrksilfret, och vid Öregrunds härjning af ryssarne höll han på att drunkna, då han flydde ut i öppen båt till sjös, sedan han förlorat all sin egendom... I sitt äktenskap med Ingrid Catharina Beckerfeldt hade han tvänne döttrar, som blefvo gifta med prester, och tre söner, af hvilka endast den tredje öfverlefde gubben. Denne var den här menade Kyronius, äfven med dopnamnet Nils, rådman och källarmästare i Uppsala, i sednare egenskapen beryktad för sitt goda öl och i den förra slutligen hugnad med borgmästares namn, heder och värdighet. Hans barn kallade sig Holmberg efter modern, så att slägtnamnet Kyronius säkerligen skulle ha blifvit bortglömdt af efterverlden, om ej Bellman förevigat detsamma. Sonen Niklas vardt en mäktig man. Som ung ingick han i holländsk-ostindiska kompaniets tjänst, erhöi sedan i Ostindien flere indrägtiga befattningar och blef slutligen (1780) prinsens af Oranien regerings- och justitieråd. Af Gustaf III adlad 1789 under namnet "Holmberg de Beckfeldt", tog han likväl icke introduktion på riddarhuset. *Utgifvaren.*

4) **Kyronius**. De meest originele van dit geslacht (volgens de legende)

man uit Kurö in Uppland) was de heer **Nils Kyronius**, die in 1682 priester werd, toen **huisprediker** aan de **Riksråd Nils Gyllenstjerna**, later de eerste regimentspastor bij de **adelvlag**, **verder** predikant in Öregrund en de laatste (1720) in de parochie van Björklinge, bij welk pastoraat hij in 1738 ontslag nam. zijn zwager. Hij stierf in 1743, eenentachtig jaar oud. In zijn jeugd zou hij een echte vrolijke koekoek zijn geweest, maar tijdens zijn mannelijke jaren kreeg hij een oprecht humeur en had hij verschillende verdriet door zijn openhartigheid. Het ging echter gelukkig en gastvrij in **zijn huis**. Tijdens zijn jachtreizen logeerde Fredrik I vaak bij pastoor **Kyronius** in de pastorie van Björklinge en dronk bier uit zijn grote **zilveren trofee, waarvan** legendes zijn nog steeds **gebruikelijk** op het platteland. Tijdens de grote brand in het kasteel van Stockholm was **Kyronius** bijna verbrand tijdens zijn poging om het zilver van de kerk te redden, **en tijdens** de verwoesting van Öregrund door de Russen stond hij op het punt te verdrinken toen hij in een open boot naar zee vluchtte, nadat hij al zijn bezittingen had verloren. In zijn huwelijk met Ingrid Catharina Beckerfeldt had hij twee dochters die getrouwd waren met priesters, en drie zoons, van **wie alleen** de derde de **oude man** overleefde. Dit was degene die **Kyronius** betekende, ook met de doopnaam **Nils**, raadslid en keldermeester **in Uppsala**, in het laatste het pand dat berucht was om zijn goede bier en in het eerste eindelijk de naam, eer en **waardigheid** van de burgemeester kreeg. **Zijn** kinderen noemden zichzelf Holmberg naar hun moeder, zodat de familienaam **Kyronius** zeker door het nageslacht zou zijn vergeten, als **Bellman** hetzelfde **niet had** bestendigd. Zijn zoon Niklas werd een machtige man. Als jonge man trad hij in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, kreeg vervolgens in Oost-Indië verschillende zittende functies en werd uiteindelijk (1780) de Prins van Oranje Regerings- en Justitieraad. Door Gustaf III, in 1789 geridderd onder de naam "Holmberg de Beckfeldt", nam hij echter geen inleiding tot het Huis der *Ridders*.